

Meer en meer mensen ervaren dat wat maatschappelijk als het streefdoel hoog staat aangeschreven niet dat kan zijn waar we hier op de wereld voor gekomen zijn. Je hoeft op een zoekmachine maar de term 'spirituele zoektocht' op te geven voor zoveel zoekresultaten. Haal daar alle commerciële resultaten vanaf en kijk waar ware zoekers weten dat spiritualiteit vrij moet zijn, bereikbaar voor iedereen. Bij één van dergelijke zoekers vond ik een waardevol werk over zijn persoonlijke zoektocht met voor iedereen waardevolle uitspraken en gezegden, hieruit een kleine bloemlezing;

P23: Keuzes maken

Als we de verkeerde beslissingen nemen is het zo dat we het steeds weer opnieuw zullen moeten doen totdat de tijd rijp is dat we inzien dat we niet steeds in de herhaling moeten vallen en beseffen dat de mens ervan leert. Zo niet, dan worden de situaties net zolang herhaald totdat de mens het begrijpt. Als de mens inziet dat alle tegenslagen in de vorm van aardse problemen situaties zijn om uit te leren, dan kan men dit positief gaan bekijken. Als men bewust de kennis al had, dan zat men niet in situaties die men niet wilde. Bij alle beslissingen die we nemen, beslissen we bewust vanuit onze bewuste kennis ofwel vanuit wat we op dat moment bewust weten (de kennis die we op dat moment in huis hebben of die we vergaard hebben tijdens dit leven). Met andere woorden, de mens neemt op een bepaald moment in een bepaalde situatie zijn beslissing vanuit zijn eigen kennis en weten en vanuit de informatie van die situatie. Mocht de uitkomst van de beslissing niet voldoen aan wat de mens gedacht had toen hij of zij de beslissing nam, dan moet de mens niet denken dat zijn gevoel en bewustzijn niet goed waren. Men heeft op dat moment in die bepaalde situatie een beslissing genomen naar gelang de informatie die aanwezig was voor dat moment en voor die situatie. In principe neemt niemand expres een verkeerde beslissing, vanuit een hoger bewustzijnsniveau gezien is het goed, daarom had men op dat moment een goed gevoel. Maar men moest nieuwe ervaringen opdoen in volle bewustzijn en bij de volgende situatie zal men anders beslissen (voor degene die eruit geleerd heeft). Daarom is het belangrijk om jezelf te vergeven (vergeving voor jezelf) en niet kwaad te worden op jezelf, probeer het van een andere kant te bekijken/belichten. We komen er altijd beter uit als de situatie weer ver achter ons ligt en als we de situatie weer opnieuw belichten vanuit een helder moment. Het is belangrijk dat we onszelf vergeven als we denken dat we een verkeerde beslissingen genomen hebben. We kunnen ons dan ook beter op de toekomst richten, zodat we nieuwe ervaringen en leuke ervaringen opdoen, waardoor we de minder leuke dingen achter ons kunnen laten. Het gaat altijd om het tijdstip "NU". Het verleden is een gepasseerd station, wat gebeurd is, is gebeurd en is eenmaal niet terug te draaien. Leef niet in het verleden maar los de zaken op en accepteer ze zoals ze zijn zodat jij door kan gaan met je leven. Laat niet van invloed zijn wat jou kan belemmeren om het door jou bewuste gekozen pad volhardend te blijven volgen, richt je op de toekomst, op de tijd wat nog komen gaat. Beleef iedere dag als was het je laatste, genietend van alle aspecten in en van het leven vanuit een ruimdenkend begrip in de tijd die je ter beschikking staat en vanuit vergevingsgezindheid en werkend aan harmonie in je leven.

P 40: De ware weg in jezelf.

De ziel is de bron van alle waarheid. Alle waarheid komt van binnen, vanuit de ziel. De rest van je leven moet je daarom de diepten van je ziel peilen om te ontdekken wat je al weet. Het niet onderzochte leven is de moeite van het leven niet waard. Als je een leven leidt van liefde, moed, geduld, hoop en geloof zul je als beloning steeds beter gaan beseffen wat een hulp er voorhanden is als je bij jezelf op zoek gaat naar kracht en leiding. Als mensen een plaats van stilte en rust vinden op een zo hoog mogelijke niveau, zullen zij open staan voor bovenaardse invloeden, waardoor zij omgevormd kunnen worden tot redding van de mensheid. Jezelf enkele minuten per dag toestaan tot rust te komen maakt dat je die rem kunt loslaten en vollediger kunt genieten van de vele mogelijkheden van het leven die je ter beschikking staan. Bovendien kan je leren op een

andere positieve wijze om te gaan met je leven. Je kunt nieuw gedrag aanleren en op deze manier het onbewuste op een positieve wijze beïnvloeden. Naarmate je de taal van je eigen ziel begint te begrijpen krijg je een beter beeld van jezelf en van je levensdoel. Deze duidelijkheid vormt een unieke kans om je eigen realiteit te veranderen en te creëren. Mensen die hun paranormale vermogens beginnen te ontdekken zijn vaak bang als ze de diepere lagen van hun spirituele bestaan beginnen te ervaren. Besef dat angsten je eigen reactie zijn. Iemand die begint te mediteren komt al snel in contact met de eenvoudige natuurwetten van veiligheid en vrijheid. Stap voor stap, in een zodanig tempo dat je er niet bang van wordt, maar eerder gaan verlangen naar de volgende stap. Gebruik die groei niet voor egoïstische doeleinden, maar stel haar ten dienste voor de tijd die nog toekomst is. Sta niet toe dat er een dag voorbij gaat zonder dat er iets wordt toegevoegd aan wat je al weet. Laat iedere dag een steentje bijdragen aan het rijpingsproces, Rust niet voordat je gedaan hebt wat je je voorgenomen had. Ga zo langzaam vooruit als nodig is om een evenwichtig tempo aan te houden. Tenslotte, vermijd fanatisme en sluit niets uit.

P 43: Filosofie van het spreken.

Wees leven, ademend voorbeeld van de hoogste waarheid die binnenin je aanwezig is.
Spreek nederig over jezelf, opdat je hoogste waarheid niet door een ander als bluff wordt ervaren.
Spreek zachtjes, opdat niemand denkt dat je alleen maar de aandacht wilt.
Spreek vriendelijk, zodat allen van de liefde kunnen weten.
Spreek openlijk, opdat niemand denkt dat je iets te verbergen hebt.
Wees uitgesproken, zodat niemand zich kan vergissen.
Spreek overtuigend, geloofwaardig en vol zelfvertrouwen.
Spreek vaak, zodat je woord zich werkelijk kan verspreiden.
Spreek respectvol, zodat niemand zich in zijn eer aangetast voelt. Maak van je leven een gave.
Onthoud altijd dat jij de gave bent.

P 54: Het leven.

Het leven is een complex van eigenschappen en functies van een organisme, zoals de voortplanting, stofwisseling, groei en reageren op de omgeving, dat er voor zorgt dat organisme blijft voortbestaan, het is het zijn, het bestaan. Het is iemands bestaan van de geboorte tot de dood. Het leven is kort, het leven is kostbaar, mooi, waardevol en wonderbaarlijk in al zijn vormen. Het leven is duister, zwaar, ondraaglijk en ondoenbaar als men er geen zin en nut aan toekent. Het leven is saai als er geen beweging, groei en ontwikkeling uit voortvloeit. Het leven is een leerproces. Het leven is wat je ervan maakt. Het niet onderzochte leven is de moeite niet waard om geleefd te hebben. Leef in plaats van geleefd te worden. Leef met volle bewustheid en besef je leven vanuit je eigen verantwoordelijkheid. Leef zelfstandig en geef leiding en overheers in je eigen leven. Leef gezond en verstandig. Maak geen misbruik van het leven. Neem het leven serieus. Heb respect voor het leven en ieder levend wezen. Beëindig het leven, zowel van jezelf als van een ander niet voortijdig maar laat de natuur zijn beloop. Leef je leven liefdevol met hoop, vertrouwen en geloof in de toekomst. Leef je leven met een vooruitziende visie en positieve doelstellingen. Probeer het leven te doorgronden en te begrijpen in al zijn diversiteiten. Leef het leven in harmonie en in vrede. Kortom, leef en ontwaakt ! Het leven is uniek in al zijn verscheidenheid. Als we het leven in al zijn verscheidenheid begrijpen wat nu nog ons voorstellingsvermogen te boven gaat dan zullen we leven alsof iedere dag de laatste was. Omdat het leven betrekkelijk kort is moeten we proberen het uiterste eruit te halen en wel in de positieve zin. Geleefd hebben zoals we werkelijk in onze geest naar het verlangen hebben ingebeeld en voorgenomen. Een tevreden gevoel en aanvaarding van je bestaan hebben bereikt voordat we dood gaan. Wanneer je als mens kan zeggen, ik heb kunnen doen wat ik me voorgenomen hebt, ik heb bereikt wat ik heb willen behalen en ik heb bewust geleefd in plaats

van geslapen.

P 74: De spirituele zoektocht naar jezelf. Accepteer dat alles is zoals het is en dat jij het verschil kan maken, beginnende bij je eigen hart. Laat alleen wat in jou hart resoneert binnen en laat de rest wat je niet begrijpt of kan accepteren zonder oordeel los. Probeer alle levenslessen nodig is om de dimensie (diepgang) van de lessen te leren begrijpen.

P 107: Verklaring omtrent het leven na de dood.

De meeste mensen van de aarde treden na de dood van hun lichaam nog onvolmaakt in de fijnstoffelijke sfeer van het hiernamaals binnen. De goddelijke liefde biedt hun daar nieuwe mogelijkheden om zich te scholen, zodat tenslotte allen, zij het vaak op moeilijker en pijnlijker manier, toch nog tot voleinding komen. Want het Goddelijke plan van een algemene verlossing kent geen eeuwige verdoemenis ! Om dit einddoel te bereiken komen de nog onrijp uit het leven scheidende zielen aan gene zijde, d.w.z. in de voor de aarde onzichtbare geestelijke wereld, eerst in een soort droomleven. Hier valt hen tot hun belering een door hun beschermende machten geleid innerlijk geestelijk schouwen ten deel, dat al naar gelang van hun goede of boze instelling een paradijselijke verrukking of een helse pijn bij hen oproept. Hemel en hel zijn dus geen plaatselijke bepalingen, maar geestelijke ontwikkelingsstadia van de ziel. Sterk op zichzelf gerichte, aardegebonden zielen worden ook wel verder opgevoed door opnieuw in het leven geroepen te worden (reïncarnatie) op andere stoffelijke werelden of soms ook op onze planeet. Zielen, die zich op aarde of in het hiernamaals tot zuivere Gods- en naastenliefde lieten louteren, geraken in een steeds nieuwe en gelukkig makende werkelijkheid. Hun geestelijk zien en innerlijke kracht nemen toe in de drie opeenvolgende hemelen, in overeenstemming met de zuiverheid en sterkte van hun liefde. De eindeloze opklimming in gelukzaligheid van de voleindigde wezens bestaat uit een steeds dieper erkennen van God, een steeds intensiever medewerken aan het verheven werk der schepping als de openbaring van alle zijn en leven. *Zie, God telt niet de dagen en jaren van de aarde, Want duizend jaren zijn voor Hem als één enkele dag. Maar de gedachten van uw hart worden door Hem geteld ! En één gedachte van liefde is bij Hem meer, Dan duizend maal duizend jaren en dagen op aarde.* Het lichaam heeft geen leven uit zichzelf, maar leeft doordat de onsterfelijke ziel daarin leeft. Het is niet het lichaam dat voelt, hoort, ziet, ruikt, proeft, denkt en wil. Het is de onsterfelijke ziel in het lichaam die dat doet. Het lichaam dient op aarde tijdelijk als werktuig voor de ziel, dat zich daarin kan ontwikkelen en zo volledige vrijheid en zelfstandigheid kan verwerven. Het lichaam van de mens heeft slechts waarde zolang de levende ziel daarin woont. Is de ziel eenmaal rijp geworden dan verlaat zij het lichaam voor eeuwig. Wat er nog aan substantieels tot de ziel behoort, wordt ook weer aan de ziel gegeven. Al het andere gaat als voedingsstof in andere geschapen vormen over. Het lichaam is tevens het voertuig van de ziel. De ziel is door middel van de zenuwen met het lichaam verbonden. Het zielenlichaam heeft dezelfde vorm, ledematen en zintuigen als het grofstoffelijke lichaam. De handen van de ziel bevinden zich in de handen van het lichaam, haar voeten in de voeten van het lichaam en zo verder alle delen van de ziel in de overeenkomstige delen van het lichaam.

Het volledige boek kan je downloaden op: <http://spirituelezoektocht.nl/>