

Het is slechts een rit - Bill Hicks.

De wereld is als een ritje in een attractiepark, indien je ervoor kiest er in te stappen denk je dat dit alles echt is omdat dit nu eenmaal is hoe krachtig onze geest is. En de rit gaat op en neer en rond en rond. Er is spanning en koude rillingen en het is fel gekleurd, en het is heel luid en het is leuk...voor een tijdje. Sommige mensen nemen al langer deel aan deze rit, en die begonnen zichzelf af te vragen - is dit werkelijkheid? Of is dit slechts een rit? En andere mensen herinnerden het zich, en ze kwamen terug naar ons; En die zeiden 'Hey, maak je geen zorgen, wees niet bevreesd, ooit, dit is slechts een rit!' En wij... doden deze mensen! Ha ha ha, 'Leg die het zwijgen op! We hebben een hoop geïnvesteerd in deze rit! Leg die het zwijgen op! Kijk naar mijn zorgen en rimpels. Kijk naar mijn grote bankrekening en familie, Dit moet gewoon echt zijn! Maar steeds opnieuw doden we die goede mensen die proberen ons dat te vertellen, heb je dit ooit opgemerkt? En we laten de duivels onder ons amok maken. Maar het maakt niet zo veel uit omdat: het maar een rit is! En we kunnen dit veranderen op eender welk moment we dit willen... Het is slechts een keuze; geen inspanning, geen werk, geen job, niet sparen van geld! Een keuze, nu onmiddellijk, tussen angst of liefde. De ogen van angst laten je zwaardere sloten plaatsen op je deuren, wapens aanschaffen, jezelf afsluiten! De ogen van liefde daarentegen zien allen van ons als één. Hier is wat je kan doen om de wereld te veranderen, nu onmiddellijk, voor een aangename rit. Neem al het geld dat elk jaar wordt gependeed aan defensie en geef het in die plaats uit aan voeding, kleding en opleiding aan alle minder bedeelden in deze wereld, dit bedrag zou dit vele keren overnieuw kunnen doen zonder één enkele mens uit te sluiten. En we zouden de ruimte kunnen verkennen, buiten en binnen in ons, voor altijd, in vrede!,

Dit fragment vindt je op <https://www.youtube.com/watch?v=KgZQuE1pR1w>